

Beleef Malta

**28 augustus 2014
tot
4 September 2014**



Download from Dreamstime.com

Even Voorstellen



Henri (links) en Paul (rechts)



Dorrit (links) en Evelyn (rechts)



Henry (links) en Timo (rechts)



Leonard



Edwin



Begeleiders Esther en Bert

Donderdag 28 augustus

Vandaag is de dag . Die we niet vergeten mogen.

Nu hoor ik de vraagtekens al. Vandaag gaan een handje vol avonturiers van Tendens vakanties naar Malta.

Tussen 2:00 en 2:30 komen de avonturiers aan gelopen met een koffer vol spullen en een rugtas vol moed en blijdschap. Wat hebben wij een zin in deze reis.

Eerst maar eens snel naar de incheck balie want dan zijn we tenminste van de zware koffers af.

Na nog een laatste groet aan familie en vrienden stappen deze dappere avonturiers het vliegtuig in.

Om stipt 5:15 vliegt het vliegtuig van Transavia naar Malta. Na een lange zit van drie uur. zijn onze avonturiers helemaal bij gekomen. Z'n vliegtuig slaapt toch best lekker als je moe bent.



Na 3 uur landen we op het vliegveld van Malta. Om 8:30 het is nog erg vroeg, maar de stemming zit er al goed in.

Er staat een buschauffeur al voor ons klaar om ons naar het hotel te brengen. Snel de bus in en op naar het hotel.

Bij het hotel aangekomen snel even een snelle blik in de kamers en onze koffers uitpakken. Iedereen had snel zijn kamer gevonden en sommige vonden het tijd voor een schoonheidsslaapje.

Na wat bij geslapen te zijn is het tijd om het hotel te verkennen en even wat te drinken bij het zwembad.

Hier was natuurlijk ook tijd om even nader kennis met elkaar te maken en elkaars vorige reizen uit te wisselen.

Er zitten hier veel dappere reizigers tussen dat hoor je nu al.





Tijd voor wat actie.

Even snel de zwembroeken en badpakken uit de koffer. Het is tijd voor waterpolo.

Of gewoon zwemmen als je nog niet helemaal uitgeslapen bent.



Na z'n middagje zwemmen word je wel erg hongerig. Dus wij dapper dat we zijn gaan op zoek in dit vreemde land naar een supermarkt. Dit om water en koekjes te halen.

Na wat zoek werk vinden we er een. We verdelen de flessen water en gaan terug naar het hotel.



Het is al weer tijd voor het avondeten. Om 18:30 schuiven we aan tafel en hebben keuze uit veel lekkere voor, hoofd en na gerechten.

Nog even wat fruit voor de vitamine en dan lekker uit buiken bij het zwembad/bar.

Nog even genieten van het uit zicht en de lekkere warme avond.

Tijd voor het bed na z'n lange dag is een bed toch wel heel welkom.



Vrijdag 29 augustus

De zon is vroeg op vandaag. Rond 6:00 uur laat hij zijn gezicht al zien.

Maar dat weer houdt ons er niet van om nog lekker door te slapen en om 9:30 pas aan het ontbijt te verschijnen.

Een echt Engels ontbijt staat voor ons klaar. Maar natuurlijk kunnen we ook kiezen voor brood met beleg of een heerlijk kommetje met yoghurt.

Rond 11:00 is het tijd voor een potje sjoelen. We voelen ons helemaal thuis.

Een echt Nederlands spel daar moeten we goed in zijn.

En ja hoor, we behalen de 1^e, 2^e en 3^e plaats. De eerste plaats gaat naar Henry en hij krijgt een diploma hier voor, Gefeliciteerd we zijn trots op je.



Rond het middag uur is het tijd om even de benen te streken en de stad te gaan verkennen.

Even wat leuk winkeltjes bekijken en veel souvenirs bekijken. Welke gaat mee en welke laten we staan? Dat is echt heel moeilijk.

Onze magen beginnen te knorren. Tijd voor een lekkere ongezonde hap.

We duiken de Burger King in voor een hamburger en een lekker drankje, of gewoon een gezonde salade.

Nog even uit buiken bij het zwembad .Want van zo'n wandeling word je moe.

Het is ook niet gewoon wandelen zoals in Nederland. Nee, in Malta hebben we bergen verzet met onze wandelingen. Bergje op en dan bergje weer af.

O, het is al weer 18:30 tijd voor de maaltijd.

We hadden weer een ruime keuze uit Salades, Kip, Rijst, Friet enz.

Dit is wel erg moeilijk als je zo veel keuze hebt. Lekker smullen dus.

S'avonds nog even naar een strandje in de buurt geweest. Aan dit gedeelte van het eiland kennen ze helaas alleen geen zandstranden maar alleen maar rotsen en water.

Maar toch is zo S'avonds het uit zicht geweldig. Even als echte jongeren rond gehangen en genoten van het uit zicht. Lekker uitwaaien.

Maar onze ogen en benen worden moe en is tijd voor het bed. Na zoveel wandelen en shoppen kan het ook niet anders dat iedereen zo sliep.

Lekker dromen over de dag van morgen.



Zaterdag 30 augustus

Vandaag vroeg op wat we gaan met de boot weg. Ja zeker we gaan eens kijken wat er nog meer te zien is dan alleen Malta.

We gaan vandaag naar het eiland Comino. Daar gaan we kijken naar The Blue Lagoon. Dus snel even ontbijten en dan wachten op de bus. Dat wachten duurt lang als je zo graag ergens heen wil.

Om 10:00 staat de bus voor het hotel en kunnen we met zijn alle instappen. Op naar de boot. Kijk daar zien we de boot al liggen. De Captain Morgan.



Snel uit de bus. We gaan varen. Dit was een mooi tocht waar iedereen van genoot. Lekker even uit waaien en genieten van het mooie Malta en de zee.



Eerst even een tussen stop op het Eiland Gozo. De boot moet daar even wat mensen af zetten en vaart daarna door naar Comino.

Gozo is ook een mooi eiland maar helaas konden we alleen de kerk genaamd De Lourdeskerk zien. Die mooi op een heuvel van het haven plaatsje Mgarr staat.



De reis gaat door want we zijn nog steeds niet bij de Blue Lagoon.
Na nog een klein stukje varen meren we aan op een enorm mooie plek.
We lunchen nog wat op de boot en gaan daarna het eiland verkennen.



Het uitzicht is geweldig en het eilandje mooi. FANTASTISCH. Het water is hier zo helder dat je gewoon de bodem kan zien.





Na een middag op dit eiland gaan we helaas weer terug naar de boot.
Na weer een mooie terug reis komen we weer op het eiland Malta aan.
Waar is de bus nou??? Na even na vraag werk en wachten komt daar eindelijk onze bus aan
en kunnen we snel terug naar het hotel.



Iedereen is moe en heeft honger, maar daar word snel wat aan gedaan.
Want het hotel heeft de avond maaltijd al klaar staan en we mogen zo aanvallen.
Na het avondeten nog wat uitbuiken bij het zwembad.

Wat is dat nou? Vuurwerk?

Vandaag was het tweedaagse spektakel van de Festa begonnen en wie het mooiste en grootste feest heeft wint. Dus in Valletta waren ze al begonnen met het vuurwerk.

Snel even de spullen bij elkaar pakken en wij gaan vuurwerk kijken.

Daarna is het toch echt tijd voor een schoonheidsslaapje. Want morgen word het vast weer een leuke dag.



Zondag 31 augustus

Vandaag is het zondag dus een rust dag,
Natuurlijk gaan we vandaag wel wat doen maar niet echt heel veel.
Lekker rustig wakker worden en daarna lekker aan het ontbijt.

Nadat we onze buiken rond hebben geeten gaan we even lekker doen waar we zelf zin in hebben. Dat is voor de ene lekker rustig in de zon zitten aan het zwembad of nog even lekker terug naar bed.

We komen bij het zwembad Nederlandse toeristen tegen en maken er even een babbeltje mee of houden een watergevecht met de kinderen van dit Amsterdamse gezin.

Rond een uurtje of 12 is het tijd om even naar de stad te gaan.

De stad is rijkelijk versierd en er staan overal beelden. Dit zijn de Festas die in Malta in de zomermaanden worden gehouden. Ter ere van een beschermheilige word er elk jaar in elk dorp een feest georganiseerd. Met veel muziek en feest.

Wij zijn naar de Festa in St.julian's geweest, dat was een klein stukje lopen vanuit het hotel. Hier hebben we het feest ter ere van beschermheilige St.julian.

Het feest had de kleuren van België die we allemaal goedherkende.



Na even bij het feest geweest te zijn en de leuke nummers van de drumband gehoord te hebben hoorden we onze magen boven de band uit en gaan we Duitse Braadworst eten. Hierbij een glaasje traditionele Kinnie. Kinnie een koolzuurhoudende drank zonder alcohol en heeft een bitter sinaasappelsmaak met een vleugje vanille.



Na al dit feest geruis gaan we snel weer terug naar het hotel om nog wat rustig bij te komen en een siësta te houden. Want vanavond is het tijd voor de vuurwerk show. Even wat eten en daar gaan we weer naar de Festa. Gezellig naar muziek luisteren. Even wat rond neuzen tussen de kraampjes en even lekker rustig over het al wat donker worden water kijken. De avond was zo om en het vuurwerk moest nog komen. Ja hoor en daar begon de show boven het water. Na een half uur vuurwerk kijken was de helft van de groep moe en besloten we terug naar het hotel te gaan om of vanuit hotel nog naar het vuurwerk te kijken of om te gaan slapen.



Maandag 1 september

Vandaag vroeg op. Snel aan het ontbijt. Maar waarom???

We gaan vandaag het eiland eens nader bekijken en wel vanaf een Engelse bus.

Even onze buiken rond eten aan het ontbijt en daarna lekker op pad.

Eerst moeten we met de Shuttle bus naar Valletta Waterfront.

Hier kunnen we overstappen op de bus die ons het zuiden van Malta laat zien.

Deze bus maakt overal in de route stops waar je de mogelijkheid heb om uit te stappen en later weer in te stappen. De HopOn HopOff bus.



In deze bus kun je met een microfoon naar een gids luisteren, maar alleen vanuit zicht genieten en foto's maken kan natuurlijk ook.

Het is echt te veel om alles wat we gezien hebben in het verslag te zetten.

Daarom zal ik bij de meest plekken even stil staan met een foto.

Het eerst plaatsje waar wij komen is een vissers dorp.

Dit dorpje heet Marsaxlokk. Hier staat een enorm mooie kerk en het uitzicht is prachtig.



We rijden weer verder na het zien van dit schattige vissersdorpje.

De volgende stop is de Blue Grotto. Helaas hebben we geen tijd om hier even uit te stappen. Maar vanuit de bus is het uitzicht al schitterend.



Na een rit door een adembenemend mooi gebied zijn we aan gekomen op een stop waar we even onze benen gaan strekken. Na zo lang in de bus zitten en rond kijken kan dat echt geen kwaad. We stoppen in Valletta bij het War Museum en gaan eens rond kijken wat dit Museum ons te vertellen heeft.

Dit museum staat geheel in teken van de tweede wereld oorlog in Malta.



Na dit museum lopen we verder naar Fort St. Elmo. Dit fort kunnen we helaas alleen van de buitenkant bekijken, maar dat is niet minder de moeite waard.



Overall in Valletta kom je paardenkoetsjes tegen. Deze koetsjes heten in Malta Karrozzins. Het is tijd voor de late lunch lekker met uitzicht op deze baai en een fris windje. Daarna is het tijd voor de film. Ja zeker we gaan naar de Malta Experience. Een film waar je in vogelvlucht door de geschiedenis en gewoontes van Malta gaat. Wat ook nog best leuk was van deze film was dat het gewoon in onze eigentaal was. Dus iedereen kon het verstaan. O is het al zo laat??? We moeten rennen om niet de laatste bus te missen. Gelukkig we halen hem nog net. Nu kunnen we weer even lekker uit rusten in de bus. Na weer gezond en wel in het hotel te zijn aangekomen staat de maaltijd al weer op ons te wachten en vallen we allemaal maar wat graag aan.

Het koelt deze avond lekker af, vanaf de zee komt een stevig windje op zetten. Lekker hoor even goed uitwaaien. Want het is wel warm hier hoor. De avond verloopt rustig. Lekker met een drankje op het terras of vroeg naar bed. Nu is het tenminste niet zo warm.

Dinsdag 2 september

Vandaag de dag van rust om even bij komen van de mooie dag van gisteren.

Alles lekker op ons gemak of toch niet?

Na het ontbijt besloten we toch maar even de stad in te gaan.

Ja, want het is shop dag!! Lekker neuzen in de winkeltjes en nog meer souvenirs aanschaffen.

Na twee uurtjes shoppen is de helft van de groep het shoppen toch echt wel zat en de ander helft wil nog naar een paar bepaalde winkels .

Dus we splitsen op, de helft gaat met Bert lekker naar het strandje bij het hotel.

Om daar de bodem van het water nader te bekijken en de andere helft gaat met Esther mee om nog wat winkeltjes te bekijken.

Tassen vol cadeautjes en andere dingen gaan er mee naar het hotel.



Na z'n shop ochtend heb je best wel honger dus bij het hotel lekker een hamburger met veel sla en tomaat eten en wat lekkers drinken.

De middag is rustig lekker op terras kaarten of nog een duik in het zwembad.



Na het avond eten hadden een paar van ons zin in wat gezelligheid.

Nou dat kan hoor. Het hotel organiseert elke dag een disco en dat aan het zwembad.

Gezellig mee dansen met de muziek en waarom ook niet lekker mee zingen.



Onder leiding van Pablo gaat iedereen deze avond helemaal los.

Maar na al dat gedans is iedereen ook snel moe en om 10:00 besluiten we er een eind aan te maken en naar bed te gaan.

Voor de gene die toch nog niet konden slapen had Bert een rust gevend meditatie bedacht om daarna lekker te kunnen slapen. Dat doet een mens goed zo op zijn tijd.



Woensdag 3 september

Vandaag de laatste dag voor dat we weer op vliegtuig stappen naar Nederland.

Daar moeten we een mooie dag van maken.

Lekker rustig op staan en even ontbijten. Even uitbuiken in de lounge of nog snel even onze tandenpoetsen.

Vandaag gaan we voor de tweede keer met de bus weg. Dus snel naar de shuttle bus die ons trouw naar Velleta Waterfront brengt.

We gaan nu het noorden van Malta bekijken vanaf de bus.

We rijden door vele mooie kleine dorpjes heen met veel oude huisjes.



We zien veel cactussen en wijn gaarden op ons avontuur door Malta.

We komen aan in het plaatsjes Mdina en rijden door naar Rabat.

Deze middeleeuws vestingstad was vroeger 1 maar tegenwoordig zijn Mdina en Rabat twee verschillende plaatsen.

We rijden door Ta Qali waar we door een dorp van allemaal loodsen komen waar mensen van allerlei soorten hand werk beoefenen. Hier word ook het Mdina Glaswerk gemaakt waar Malta zo bekend om staat.

Dan rijden we verder door een droog landschap en door kleine dorpjes.

En opeens stoppen we in een klein straatje en daar moet volgens de gids wat te zien zijn maar we zien niets.

Totdat de bus weer gaat rijden en deze prachtige Kerk “Mosta Church” zich laat zien.



We naderen Vallette al weer en komen langs Auberge de Castille. In dit mooie gebouw is nu het kantoor van de minister president gevestigd. Het grote complex moeten we toch eens nader gaan bezichtigen. Dus stappen we bij Valleta Waterfront uit de bus en gaan we met de lift om dit mooie gebouw en zijn tuin bekijken.

Spannend zo’n hoge lift maar moet je eens zien wat een uitzicht je krijgt als je boven bent.



We gaan de tuin bij Auberge de castille bekijken en even wat lunchen in deze geweldig mooi tuin. Auberge de castille is ooit gebouwd als herberg voor de ridders op dit eiland. Deze is gebouwd door de grootste groep ridders in Malta en dat is zeker wel te zien aan de grote van de herberg. Het was een herberg voor alle talen en iedereen was er welkom als je maar een ridder was.



Het is het dagje wel. Maar tijd gaat snel en het is echt tijd om terug naar het hotel te gaan. Hop in de bus. We komen om 16:00 aan bij het hotel. Tijd om de koffers een beetje in te pakken. Nog even luieren in de zon bij het zwembad. Deze laatste dag gaat veel te snel om 'zucht'. Na het avondeten is er nog tijd om mee te doen aan de disco en nog wat te kletsen want daar zijn we allemaal erg goed in. Ook kunnen we nu afscheid nemen van de mensen die we in het hotel hebben leren kennen. We besluiten toch op tijd naar bed te gaan want morgen gaat de wekker al om 5:00 uur.



Donderdag 4 september

Vandaag is de dag van afscheid en vliegen. We worden om 5:00 gewekt en gaan snel ons even op frissen en aan kleden. Dan alle koffers bij elkaar en naar beneden. In de lounge is er even tijd om wakker te worden en een appeltje weg te eten.

De taxi bus is er al snel en brengt ons naar Malta International Airport.

Snel even de koffers inleveren bij de incheck balie.

We moet twee uur op dit vliegveld ons bezig houden dus wat doe je dan. Even broodje eten of even nog wat bij slapen. Maar je kan natuurlijk ook nog de laatste souvenirs voor thuis gaan kopen . Ja, want nu kan het nog.



We gaan vandaag met Transavia naar Amsterdam, maar stoppen eerst nog even in Tunesië op het vliegveld Enfidha. Ja hoor we zijn dus in Afrika niet te geloven. Paul kon het echt niet geloven. Echt heel raar om zo'n stuk om te vliegen om thuis te komen.



En dan komt Nederland al weer inzicht. Na de landing mogen Evelyn en Dorrit nog even snel kijken in de cockpit. Maar dat woude ze in eerst instantie helemaal niet. Wel leuk natuurlijk! Want de dames woude graag op de foto's met het personeel van Transavia. Uiteindelijk iedereen bij elkaar gezocht en op de foto iedereen was er bij zelfs de piloot en de copiloot.



En met deze foto sluiten we de vakantie af. Iedereen heel erg bedankt voor de geweldige reis.

Tot volgend jaar!
En op onze reünie 1 november?